

İklim Manifestosu

İklim değişikliği insanların karşılaştığı en büyük zorluktan biridir. Gezegenimizin dramatik bir şekilde ısınması; dünya çapında hem insanları hem de doğayı tehdit ediyor. Bu bakımdan küresel ısınma ancak ortak hareket ederek aşılabilecek bir zorluktur. Bizler sadece yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Bu yüzden harekete geçmek istiyoruz.

Bizler yaşadığımız güney yarı kürede fakirlerle çocukların sırtından çıkar sağlamayan bir dünya için **elimizden geleni yapacağız.** Bizler zorluklara karşı birlik olan bir Avrupa için mücadele ediyoruz. Bizler hükümetlerimizi sorumluluk üstlenmeleri için zorluyoruz. Bizler burada veya başka bir yerde yaşayan tüm insanları, yaşanılır bir dünya yaratmak amacıyla, fikirlerini ve güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz.

Günümüzde yaşanan çok sayıda çatışma nedeniyle dünyamız parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya. Nefret, milliyetçilik, ırkçılık, toplumsal eşitsizlik hepimizi zorluyor. Bu nedenle ortak hareket edebilmenin yeni yollarını bulmalıyız. Çünkü, dayanışma ve işbirliği olmadan – Almanya’da, Avrupa’da ve tüm dünyada – günümüzün sorunlarıyla baş edemeyiz.

Küreselleşen bir dünyada hiç bir ülke tek başına hareket edemez, çünkü krizler sınır tanımıyor. Milyonlarca insanın ülkesinden kaçmasına sebep olan çatışmaların çoğu iklim değişikliği, toprak, ham madde ve su rekabeti nedeniyle körükleniyor. Artan küresel ısınma bizlerin doğal yaşam alanlarımızı yok ediyor ve sınır tanımıyor. Küresel ısınma ülkelerin sınırında durmuyor, yayılıyor, bizim ülkemizin sınırında da durmuyor.

İklim değişikliği ve kaynaklarımızın aşırı şekilde tüketimi bizleri ortak bir cevap bulmaya çağırıyor. Refahlarını fosil enerji taşıyıcıları üzerine kurmuş olan ve dolayısıyla iklim değişikliğine çok büyük ölçüde yol açmış bulunan sanayileşmiş ülkelerin bu konuda özel sorumlulukları var. Sanayileşmiş ülkelerin ileriye doğru adımlar atması gerekiyor, hem ülke içinde hem de küresel partnerlerle birlikte.

Paris İklim Anlaşması ve New York’ta karara bağlanan „2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi“ ile dünya hükümetleri, bugün ve gelecekte insanların onurlu bir hayat sürdürebilmelerini güvence altına almak için sözleşme imzaladılar. İklim korunmadan sosyal adalet sağlanamaz. Ve sosyal adalet olmadan da iklimi korumak mümkün değildir.

Esasen ne yapmamız gerektiğini uzun zamandır biliyoruz, ancak bizler geç harekete geçiyoruz, ya yarı gönüllü olarak yapıyoruz ya da hiç yapmıyoruz. Sıkça, çok rahat olduğunu sandığımız ortamda kalmakta ısrarlı davranıyoruz ya da küçük şeylerle oyalanarak karışıklık yaratıyoruz. Bizler şimdi fosil yakıtların ötesinde ve adil bir gelecek için kararlar almalıyız, çünkü iklim değişikliği büyük bir fırsattır. Doğru bir organizasyon ve çevrenin ihtiyaçları doğrultusunda

hareket edildiğinde hepimiz için bir kazanımdır. Bu kazanımların bazıları şöyle: İyi iş yerleri, geleceğe dönük ekonomi, sağlamız, kömür, petrol ve gazdan bağımsızlık, enerji dağılımının demokratikleşmesi ve toplumsal katılım.

Fosil ham maddeleri, nereye aitlerse orada bırakalım: Fosil yakıtlar havaya değil, toprağa aittir. Paris ve New York'ta tüm devletler tarafından kabul edilen hedefleri ciddiye alırsak, en geç 2050 yılına kadar kömür, petrol ve gazın küresel yanışını bitirmeliyiz. Almanya'da çok net ve açık bir şekilde harekete geçmeliyiz. Yenilenebilir enerjileri doğaya uygun ve sosyal sorumluluk ilkesiyle geliştirmeli ve imkanlarımızı kalıcı bir şekilde değerlendirmeliyiz. Fosil yakıtlara veda etmeli, alternatif hareketliliğin yolunu açmalıyız. Toprağı sömüren tarımcılıktan vazgeçmeli, çeşitliliği dikkate alan organik tarıma yönelmeliyiz.

Kısa vadede kar gözetken davranışlarımızı hep birlikte noktalamalı ve toplumsal dönüşümü sağlamalıyız. Sosyal refah, çalışanlar ve doğa pahasına değil, dünya çapında sosyal ve ekolojik standartlara saygılı yeni bir iş modeline ihtiyacımız var.

Fakirliği tarih kitaplarına hapsedmeliyiz. Sanayileşmiş ülkeler bu insanları desteklemeye söz verdiler ve bunu küresel ortaklıklarla kalıcı bir şekilde yapacaklar. İklimi korumak ve fakirlikle mücadele bir madalyonun iki farklı yüzü gibi. İklimi koruyan, aynı zamanda insan hayatını da korumuş olur.

Bizim bir rüyamız var, ama biz hayalci değiliz. Bir çok insan iklimi korumak ve enerji dönüşümünü sağlamak için harekete geçmiş durumda. Çatılarına güneş enerjisi, tepelere rüzgar enerjisini getirdiler. Araç trafiğinde fosil yakıt anlayışını terk ettiler ve yeni yollar deniyorlar. Organik tarım ve çevre dostu beslenmeyi tercih ediyorlar. İnsanların kendileri toplumu sürdürülebilir bir şekilde dönüştürme gücüne sahipler ve nasıl yaşayacağımıza, ne üreteceğimize ve tüketeceğimize karar veriyorlar.

Cesaretimizin kırılmasına izin vermeyeceğiz: Bir çok insan mücadele azmiyle dolu. Kiliselerde, sendikalarda, işletmelerde, derneklerde ve başka yerlerde çok sayıda insan iklim dönüşümüne katkıda bulunmak istiyor. Bu insanlar desteklenmeli. Bazıları zamanı geri döndürmek isterse, o zaman bizler ayağa kalkıp sesimizi yükselteceğiz.

Biz çoğuz: Biz Almanya'nın değişik bölgelerinde ikamet eden genç-yaşlı, değişik sosyal sınıflardan, mesleklerden geliyoruz, farklı hayatlarımız var, farklı dinlere ve farklı görüşlere sahibiz, ama buna rağmen ortak bir amacımız var: Bizler hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Burada yaşamak ve toplumsal hayata katılmak istiyoruz. Bizler tüm çocuklarımıza ve torunlarımıza yaşanmaya değer bir dünya bırakmaya kararlıyız.

Daha iyi bir dünya kurma kararımızdan vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz: Bizden sonra gelen nesiller, insanların yeni bir yol bulup ilerlediği bu zamana, geriye dönüp bakacaklar. Bizler, bu yeni yolu gidenler arasındayız.

Biz iklimi korumayı seçiyoruz!

info@klima-allianz.de · www.klima-allianz.de

